

Spiran



SIKEÅ HAMN:

TYSTNAD - TAGNING!

...sedan FULLT ÖS!!!!



Ska man vara fin...



Vars någerst i byn..

Världsstjärna
filmnar i hamn

Sid 3

Byns nyaste
företagare

Sid 4

Världsartister
spelar i hamn

Sid 5

Hamnområdet – ett bra exempel på återvinning!

Tidig morgon på midsommaraftonen och fullt med folk i vagnar och stugor. Sol mellan regntunga moln och lite stilla morgonsorl från husvagnarna.

Jag sitter på receptionens altan och ska skriva mitt bidrag till sommarutgåvan av Spiran. Tänker på den tiden då hela campingområdet var fyllt med brädstaplar, stabbar som vi sa och jobbet med utlastningen var i full gång. Virket skulle lastas i pråmar och vi sikapojkar fick sommarjobba tillsammans med den fasta arbetsstyrkan Anselm och Fritiof Forsman, Mulle, Kalle med gropen, Erik Hahne, Holger Bäckström och Andor Jonsson, för att nämna några.

Det var härliga dagar då solen alltid lyste och vi grabbar som jobbade där blev solbrända och starka och smidiga. Det är annat nu.

Av brädgården syns nu inte ett spår, järnvägen och loken och vagnarna likaså. Nu har hamnområdet blivit campingplats och såghuset second-hand-butik. Man kan säga att marken och byggnaderna återvunnits för nya verksamheter – ett miljöprojekt i grunden.

I år har två nya bouleanor och en gräsplan ställts i ordning och området blir allt mer komplett som det

friluftsområde, den samlingsplats för ung och gammal, som vi en gång drömde om när vi startade LSI 1994.

Som ordförande i LSI kan jag bara konstatera att vi har mycket att vara stolta över. Det känns i många sammanhang mycket roligt att vara sikabo, men mycket återstår att göra och jag kan bara hoppas att de ideella krafterna orkar jobba vidare och att vi får påfyllning i våra led. Alla är välkomna att hjälpa till!



Bäckström har ordet

Årets invigning

blev invigningen av bildutställningen över hamnens historia med tillhörande kulturstig. Utställningen finns i Varvsstugan.

På bilden ser vi Asta Lindell, född Jansson, som skötte invigningen med den äran. Hon berättade minnen från "Plas-sen" där hon bodde som barn. Om "storbbyggningen", sjömanshemmet, härbret med vällingklockan som hennes farfar Valdemar ringde in arbetsdagens tider i, om uthusen och dassen, där man tävlade om att ha rent och snyggt med mera.



Gun Lindmark, född Andersson fyllde på med att berätta om hur hennes far Severin byggde båtar i Varvsstugan och tog ut dem genom fönstret sedan karm och fönster tagits bort.

Asta, som nu bor i Bjästa, avtackades med en blombukett och en replik av Kungsöhallans fyr.

Ett 30-tal personer deltog i invigningen och tog sig sedan en titt på utställningen.

Sture Bäckström

Den som vill besöka utställningen i Varvsstugan kan låna nyckel i campingens reception som är öppen 12.00 - 21.00. Välkomna!

Tummen upp...

för Missionsförsamlingen som ställde upp och öppnade sitt hus och serverade kaffe och hembakt bröd vid årets träff med f d elever vid Sikeå folkskola. Ett 70-tal fikade och återupplivade gamla minnen.



Gösta Ågren - den äldsta närvarande eleven.
Gun Lindmark f Andersson och Gunhild Ågren. f Boström.

Redaktion:

Tor Anesäter
Ingemar Nilsson
Katrina Norqvist
Gunnar Lundmark
Sven-Erik Lundström

E-post:

spiran@sikea.se

Ansvarig utgivare:

LSI:s styrelse.

Tryck: Tryckeriet i Robertsfors AB.

Prenumeration: 60 kronor. Pg 176818-3
Lola Nyman
0934-150 83.

Spiran 2005:

3 nummer per år.

Spiran på Internet:
www.sikanet.se

Legdeå-Sikeå Intresseförening

c/o Sture Bäckström
Brännstan 153
915 93 Robertsfors
0934/15353

E-post:

lsi@sikea.se

Bagarstugan

Bokning:
Wanja Brorsdotter
0934-152 10

Sikeå havscamping

Bokning husvagnsplatser:
Gunnar Lundmark 0934-15116
Bokning campingstugor:
Sture Bäckström 0934-153 53
Sture Svahn 0934-151 92

Andra Varvet

Maud Sjöberg
0934-153 15
Ingrid Hanke
0934-150 13

Harriet Andersson och Johan filmar i hamn

I sommar spelas kortfilmen "Bip Bop Bip Bop Bap" in i Sikeå. I huvudrollerna ses **Harriet Andersson** (sommaren med Monika, Dogville, Viskningar och Rop) och **Per Morberg** (Så som i himmelen, Beck och 1939).



Johan Lundström som nu sätter Sikeå på filmkartan.

Filmen är ett kortfilmsprojekt med *Film i Västerbotten* i ryggen och inspelningen kommer att pågå 19-21 juli. För manus och regi står **Johan Lundström**, född och uppvuxen i Sikeå.

Just nu är förproduktionen i full gång. Filmarbetare från hela länet är involverade i projektet. Filmen har stöd från Robertsfors kommun och Studieförbundet, men söker även sponsorpengar från lokala företag och föreningar.

Bakgrund

Kortfilmen med arbetsnamnet "Bip Bop Bip Bop Bap" är en självbiografisk historia. Den handlar om en vuxen mans minne av hur han som tolvåring ser sin farfar falla ihop och dö en morgon under en busstur på väg till skolan.

Mannen har länge burit med sig minnet av sin farfars död och detta har under åren utvecklat ett dåligt samvete. Ett dåligt samvete över att han som tolvåring inte gjorde något för att rädda sin farfar utan bara stod där på bussen paralyserad. Hans lösning är att skylla händelsen på någon, och bestämmer sig för att ringa till Gud. Då får han sällskap av sitt yngre jag i form av en 12-årig pojke. Med en telefon i sällskap gör de tillsammans en resa in i mannens tankar.

Per Morberg kontaktades tidigt för rollen som Mannen, berättar Johan. Efter att ha läst manuset tackade han ja direkt.

Högst upp på Pers önskelista på motspelerskor fanns Harriet Andersson. Jag visste att Harriet är väldigt selektiv när hon väljer roller, så jag blev oerhört glad över att hon tackade ja. Det är en enorm ära att få regissera en skådespelarlegend som i stort sett bara jobbat med storheter som Ingmar Bergman, Lars von Trier och Sidney Lumet.

På plats i Sikeå

Eftersom filmen handlar om mig ville jag spela in den på plats i Sikeå och Robertsfors där allting hände, förklarar Johan. Det är även kul att det är så många som är villiga att hjälpa till, framförallt Inga Kjellgren på Studieförbundet i Robertsfors och Staffan Blomqvist på Jenningskolan.

Målsättning med filmen

Filmen kommer att distribueras till filmfestivaler runtom i världen, med fokus på filmfestivalen i Cannes. Här hemma i Sverige kommer filmen att skickas till Stockholm, Göteborg och Umeås filmfestivaler.

Andra hamnaktiviteter som väcker uppmärksamhet...



Årets kö – säsongpremiär hos Andra Varvet.

ÅRETS HAMNMARKNAD blev en riktig succé med ett 30-tal knallar och utställare, dubbelt så många som föregående år och många besökare. Bilar stod parkerade hela vägen från skolan till hamnen. Förutom marknadshandeln bjöds besökarna på uppskattad underhållning av Sika Super Stars och Johanna Edlund med ackompanjator.

Studieförbundet hade samlat ett antal bilentusiaster som ställde ut sina fordon och i Stora Magasinet ställde Pistol-skytteklubben ut vapen och folk fick prova på att skjuta med luftpistol.

En häftig åskskur med regn och hagel vid 15-tiden och orsakade ett abrupt slut på marknaden.

Årets spikmästare

Herrar:

Peter Zachrisson, Robertsfors, 6 slag.

Damer: Lina Jonsson, Sikeå, 8 slag.

Han verkar till kossornas gjädje

"Man ska vara glad åt fötter, utan dem man står sig slätt" säger visan och det gäller även kor. Jörgen Wiklund han vet.



Ska man vara fin så får man... men det ser våldsammare ut än det är när kossorna får "pedikyrt".

HAN HAR VARIT egen företagare som klövvårdare några år nu. Men det gäller att hänga med i utvecklingen. Hans utrustning är långt från forna dagars huggkubbe-stol, träklubba och kniv.

Han har satsat på en hydraulisk stol som skonar både honom och kon. Borta är klubba och kniv. Han har också satsat på en specialinredd liten lastbil för att lättare kunna ta sig runt det allt större verksamhetsområdet. Där kan den hydrauliska verkstolen lätt lastas, lossas och transporteras.

Det är under stallperioden som det är högsäsong för klövvård. Fler och fler djurägare går över till att verka kornas klövar två gånger om året. Ett obehandlat klövsår kan kosta upp till 5000 kronor i veterinärvård, minskad produktion, sämre dräktighet och kanske nödslakt.

Undersökningar har visat att de lantbrukare som bara låter verka sina kor en gång om året har 67 procent mer klövskador.

Vissa tider har Jörgen så mycket arbete att han lejer in en kollega från Norrbotten.

Stolen lossas och lastas från släpet med hjälp av sin egna hydraulik och Jörgen behöver inte göra några tunga lyft för att få upp kon och klöven i arbetshöjd heller. Hydrauliken sköter det med. Motsträviga kor vinschar han sakta men säkert in på plats i stolen. Allt sparar hans rygg.

Företag i fokus

WIKLUNDS KLÖV
OCH LANTTJÄNST

Med hjälp av vinkelslip och fräsklingan skålas klöven ur. Klingan har hål i bladet. Dels för att den väger mindre och dels för att man ska se vad man gör. Klövvårdaren bär själv en

skogshuggarhjälm med nätvisir för att skydda ögonen. Skyddsförkläde, stövlar och overall ingår också i utrustningen.

I samband med verkningen besiktigas klöven för att upptäcka och åtgärda skador och sjukdomar typ fång.

Allt inklusive stolen rengörs, tvättas eller byts mellan uppdragen. Det är jätteviktigt för att inte föra någon smitta mellan gårdarna. Det är därför Jörgen hyrt en verkstadslokal i Spiran, Sikeå.

Dessutom sker där underhåll och slipning av verktyg. Jörgen har även ställt upp en träningscykel som han flitigt använder.

Sven-Erik Lundström



Här räcker inte nagelfil. Jörgen Wiklund använder bland annat vinkelslip vid klövvården.

LSI:s hemsida

HAR DU SETT att LSI har en hemsida där vi försöker informera om vad som händer i byn och om vad som gjorts tidigare.

Ha du information som du vill ha in på sidan, tycker att något är fel eller vill kommentera på något sätt - skicka ett mail till lsi@sikea.se.

Alla vägar bär till...

SIKEÅ HAR MÅNGA km vägar. Kanske lite för många ibland, när Vägföreningen försöker få pengarna att räcka till underhåll av varje liten stump. Vissa fastighetsägare debiteras årlig väggavgift, med andra kan köra där alldeles gratis.

Vägföreningen tar därför med glädje emot frivilliga vägbidrag från bybor och sommar-gäster. Kontakta Per-Erik "Linkan" Lindqvist tel 15060 om du vill bidra.

FOLKMUSIK I SIKEÅ HAMN

Fredag 22 Juli kl.15-23 c:a

Tag med instrument o spela eller kom o lyssna.

Mat o fika finns att köpa

Arr: Studieförbundet/Robertsfors samt Låtlek

www.burtraskursen.se

ETNOMUSIK I SIKEÅ HAMN

Lö 13 Aug. kl. 17 - 23 c:a

Latinamerikanska bandet Warrriache,

Robin o Andreas: svensk o am. musik m.fl.

Dessutom buffé-mat fr. olika länder

Biljett: musik o mat 150:-/enbart musik 75:-. Enbart mat 100:-
förköp: 070-3389617

Arr: Studieförbundet i Robertsfors www.sfr.se/robertsfors

Sahara Hotnights i hamn!!!

NU ÄR VI IGÅNG IGEN, men en ny festival, nya artister, fler medarbetare, massa jobb och ett nytt namn, från att ha hetat Sik Festivalen så har det ändrats till SikaFestivalen!



SIKAFESTIVALEN äger rum i Sikeå hamn den 5- 6 augusti och förberedelserna är i full gång. Artister, stängsel och en massa annat bokas och fixas inför den första helgen i augusti då artister från hela Sverige kommer till vår lilla by för att spela. Det största bandet vi har på schemat är robertsforsbandet Sahara Hotnights som spelar på lördagen.

PÅ SCHEMAT är även ett 15-tal band uppbokade och Hultfreds-band har hört av sig om intresse att få spela. För er som tycker att förra årets festival blev för enförmig musikmässigt så kan vi glatt meddela att det ser helt annat ut detta år, här finns något för alla. Sika Festivalen följer sitt mål om att vara en gratisfestival och är därför tillgänglig för alla, ung som gammal.

Har du några funderingar du vill få svar på angående festivalen så är du varmt välkommen att kontakta någon ur Sika Festivalens styrelse:

Linus Swaczyna. Tel; 073- 0234242, Stina Glaas Tel; 0934- 55212, Emeli Nilsson Tel ; 0934 – 15013. Om inte så är du varmt välkommen på en liten folkfest för alla!

Emeli Nilsson
Styrelsemedlem Sika Festival

Strålande utsikter

MÅNGA STORA GRANAR och andra träd har under en tid fallit offer för skogsmaskinernas obändliga kraft. Stiftelsen Sikeå hamn som äger mark nere i hamnområdet har avverkat skog. När dessa avverkningar avslutats så var det fler fastighetsägare, såväl privata som byamännen, som passade på att avverka. Naturbetesprojektet har röjt sitt arrenderade område.

Sammantaget har detta gjort att det är många som fått havsutsikt. Till och med Peter och Anna som bor ganska långt från havet ser ”den blå fjärden” när de är i husets översta våning. De som bor efter Hamnvägen ser havet i bakgrunden av de betande djuren på naturbetesområdet.

Naturligtvis har avverkningarna och röjningen inneburit att skyddet mot blåsten blivit blivit mindre och att lummigheten gått förlorad , men jag tror mig förstå att flertalet boende i Brännstan och ”neri hamn” är nöjda och njuter till fullo av den nya utsikten.

Lars B Nilsson

Småstjärnorna har blivit Super Stars

BARNGRUPPEN Småstjärnorna startade för 5 år sedan. Vad som från början var tänkt som underhållning för en mindre krets av människor har blivit en storsuccé.

Eftersom både gruppen och deltagarna blivit äldre har man nu bytt namn från Småstjärnorna till Sika Super Stars.

Som vanligt måste det finnas duktiga och engagerade ledare. Träningen startar redan i början av februari. I år var premiären 29 april, sedan följde ytterligare en föreställning 30 april, båda för fulla hus. Dessutom har man uppträtt i Robertsfors på Svenska Flaggans Dag och den senaste föreställningen var på årets hamnmarknad. Många av deltagarna har varit med sedan starten och det är fantastiskt att se med vilken entusiasm man agerar på scenen. Ingen blygsel där inte.

Nu pågår förberedelserna för nästa år, då det är 5-års jubileum.

Eftersom rekvisitan behöver utökas så efterlyser man 50-60-70-tals kläder, skor, hattar m.m. emottages tacksamt.

Gunnar Lundmark

Kallelse till alla ”Föräldrar i hamn”

Inför den stundande Sikafestivalen, fredag, lördag 5–6 augusti, behövs vi alla föräldrar nere i hamnen. Vi kommer att ha öppet i Sägghuset för att där skapa en ”sambandscentral” båda dagarna.

Vi vill nu att alla som är intresserade att ställa upp omkring festivalen anmäler sej. Vi kommer att ha en anmälningslista nere på Andra Varvet, så det är bra om DU anmäler dej där ganska snart så att vi ser att vi kan organisera upp lämpliga grupper och tider.

Ingrid Hanke och Barbro Petterson

Dan-Viktor – träkonstnären som blev snickare av misstag

SOM DE FLESTA pojkar på den tiden, kom Dan-Viktor Pettersson tidigt ut i arbetslivet. Han började som 13-åring, 1936, då ett ambulerande sågverk hade ställts upp i närheten av hans hem i

Min hobby

snickeri

Sikeå. Arbetet bestod i att barka 3 tums sparrar och betalningen var 1 öre/styck.

När sågverket sedan flyttade till "Östersia" följde Dan-Viktor med och kom att arbeta med utlastning av sågat virke och nu hade lönen stigit till 90 öre/timme.

Efter en tids arbete med kapning av bakaved vid ribbkajen åkte han år 1941 till Vännäs tillsammans med några kompisar för att börja

på yrkesskolan. Han hade sökt till metallarbetarlinjen men kom in på linjen för snickare.

Det var inte vad han tänkt sig och när dessutom en kurskamrat kapade några fingrar tyckte pappan att han skulle åka hem.

Dan-Viktor fortsatte med sågverksarbetet en tid men började sedan på tunnbinderiet i Robertsfors. När han arbetat där i 11 år flyttades fabriken till Örviken. Han fick då anställning som plåtslagare hos Axel Strandgren. Där arbetade Dan-Viktor under 25 års tid, innan hans utslitna knän tvingade honom att sluta. Sista tiden som yrkesverksam arbetade han vid SAFAC i Änåset.

Under tiden inredde han en hobbylokal i uthuset hemma och började tillverka diverse saker, mestadels av trä.

Mest kända alster är nog souvenirerna Spiran och Fyren som tillverkats i hundratals



Dan-Viktor Pettersson vid ett av sina större projekt - bron i Korsvägsparcken.

exemplar. Han har också gjort olika möbler, men även bron vid Korsvägsparcken, önskebrunnen och Välkommskyltarna bär Dan-Viktors

signatur.

Han har många idéer om nya skapelser, som än så länge är hemliga.

Gunnar Lundmark

Lägesrapport från ridklubben

EN NY TERMIN är till ända och det är dags för ett välförtjänt sommarbete!

Vårterminen har bjudit på en rad olika händelser förutom den vanliga lektionsverksamheten. Vi har korat nya klubbmästare, i dressyren gick Frida Forsberg på Divine segrande ur striden, i hoppningen blev Lina Jonsson på Hamilton, segrare.

Ridklubben har haft lagrepresenterade i division 2 ponnydressyr och division 3 hästdressyr. Ponnylaget bestående av Maria Andersson på Fablesse, Marika Andersson på Manfred, Malin Anesäter på Black Beauty och Sandra Johansson på Ensa Grey Hawk, har en omgång kvar till hösten. Hästlaget har just ridit första omgången i Lycksele och slutade på en tredje plats.

Laget bestod denna gång av Ida Grundström på Locan, Linda Johansson på Zentih och Annika Sandegren på Zaga.

UNGDOMSSEKTIONEN anordnade en långgritt med 11 glada ekipage, från Sikeå till Annika Forsberg i Yttre Åkulla, där lunch intogs och en välförtjänt vila, innan man styrde kosan hemåt igen. Efter ett antal km i sadeln gissar jag att det var en del bakar som ömmade när man kom hem.

Avslutningen för vårterminen drog många åskådare, dessa fick se en uppvisning av sista måndagsgruppen, en dressyr- och en hoppuppvisning. Lektionsbästis korades, vann gjorde Yasmine.

Tyfon och Mandelblom avtackades för lång och trogen

tjänst. Tyfon flyttar till Bygdeå, Mandelblom hamnar i Sigtuna (Uppsala). Nytt för i år på avslutningen var att det var loppis, där man kunde fynda i häst och ryttarutrustning.



RIDSKOLAN HAR denna termin köpt in en ny D-ponny, Evelina, hon går både att rida och köra, vi hoppas att hon ska trivas hos oss.

Det sista som hände innan sommarbete var att det arrangerades 2 dagridläger med sammanlagt 16 deltagare. Sommarens program ser ut som följande. Ponnyridning 19/6 och varje söndag vid andra varvet mellan 15-17.

Ridklubben Sandgården önskar alla ett bra sommarbete!

Den förste indelte soldaten – Per Larsson Flank

När indelningsverket infördes i Sverige 1695 uppstod också en ny yrkeskategori i Sikeå liksom i andra byar - yrkessoldaten. I Sikeå inrättades två rotar, nr 36 Silver och nr 39 Flank. Soldaterna tillhörde Bygdeå kompani om totalt 82 man.

Den förste indelte soldaten på Flankrotet blev sonen till bonden Lilla Lars Persson i Sikeå. Sonen hette Per och var född 1656. När han antogs som indelt soldat 1695 hade han redan tjänstgjort



Roteboden på f d Flanks rotet, nu Hedlunds.

som utskreven soldat i närmare 20 år. 1678 blev han antagen som soldat i broder Anders ställe. Mönstringen skedde i Surte i Västergötland och förbandet hette Kaptan Bohle Tremänningar. 1679 var han i Ystad och 1680 i Stralsund. Så småningom återvände han hem och bl a var han med vid mönstring i Bygdeå 1683. Per bör ha haft mycket att berätta vid hemkomsten och säkert spred sig ryktet om den unge soldaten bland socknens unga damer.

Hur det nu var med det är svårt att veta men 1686 gifte sig den då 30-åriga Per med Anna Svensdotter från Skäran. Kanske träffades de på sommarkmarknaden på Gumbodaholmen. Året därpå föddes sonen Lars.

Soldatlivet innebar regelbundna övningar och kommenderingar. Under åren

1689-90 var Per i Göteborg och 1694 i Piteå. Även om fred rådde bör marscherna mellan de olika övningsplatserna ha varit förenade med stora påfrestningar.

En tragedi inträffade för den unga familjen när hustru Anna dog 1693. Som ensamstående far till en sjuårig son hade Per inte så många alternativ. Han måste se sig om efter en ny hustru.

I och med att indelningsverket infördes reglerades också soldaternas villkor. Soldaterna fick tillgång till rotetorp och rotehållarna skulle förse dem med vissa förnödenheter. Levnadsförhållandena blev stabilare och Per hittade en ny fru i den elva år yngre Elsa Andersdotter från Stranden. Med henne får han två döttrar Ingrid och Malin.

Just år 1694 bör ha varit ett minnesvärt år för Per. Ny familj och nyfödd dotter och dessutom kungabesök. Den 11 juni 1694 red Karl XI genom byn och vi kan föreställa oss hur bönderna och de båda soldaterna Per Flank och Per Silver möter upp och hurrar för kungen när följet rider efter Gammellandsvägen genom byn. Men det lugna familjelivet på soldattorpet skulle snart brytas.

År 1697 blir Karl XII kung i Sverige och nu följer en period av ständiga krig. Stormakten Sverige som byggs upp under Gustav II Adolfs tid måste försvaras och Bygdeå kompani fanns med på slagfälten i norra Tyskland, i de baltiska staterna, i Polen och södra Ryssland. Kompaniet ingick i Västerbottens regemente som ursprungligen omfattade 1100 man. Många soldater dog i sjukdomar och inte på slagfältet. När man efter många slag, bl a slaget vid Narva och långa marscher slutligen når Poltava består regementet bara av 400

man, däribland Per Larsson-Flank, som stigit i graderna och blivit utnämnd till korpral. Han är nu 53 år gammal. Även den andre soldaten från Sikeå Per Silver



Längst ned på kartan från 1753 ses texten soldaten Flanks torpjord.

var med bland de 400. I slaget vid Poltava blir regementet omringat på slagfältet av ryska förband. Per stupar den 28 juli 1709 och med honom resterna av Bygdeå kompani. Ingen återvänder till hemorten.

Vi kan föreställa oss sorgen och förstämningen i byn när dödsbudet så småningom når fram. De första indelta soldaterna Flank och Silver, som alla i byn kände så väl var borta Elsa på Flankrotet hade blivit änka och barnen faderlösa.

Men nya soldater måste fram och historien upprepar sig. På Flankrotet hittar vi redan 1720 Pers yngre dotter Malin som nu återvänder till sitt barndomshem som hustru till den nye soldaten Lars Larsson Flank. En ny soldatgeneration tar vid på rotetorpet.

Almanackan

Musikcafeer - onsdagar

- 13-07 Bo Hörnell o. Per Erik Sjöström
- 20-07 Kent Ottosson
- 27-07 Lena Lundmark o. Meta Andreasson
- 03-08 Johanna Edlund o. Rolf Källqvist
- 10-08 Umeå Dragspelsklubb

Sommarteater söndag den 10 juli

15.00 Sälteatern ger Loranga 2, familjeföreställning

Hamnens dag söndag den 11 september

13.00-15.00 Servering i Varvsstugan
14.00 Guidad vandring i hamnen

Motionera både hjärna och hjärta!

Vi som bor i byn ser de här nästan varje dag, sommargäster och besökare har säkert inte heller missat dem. Men vars någerst i byn?! TIPS – följ Kustlandsvägen från Legdeå i söder till Sikeå i norr där den möter E4. Gå, cykla, spring, (bil?! bestraffas med minuspoäng för varje rätt!) och spara till höger och vänster, uppåt och neråt. Allt är synligt från Kustlandsvägen.

Däremot har vi blandat bilderna, så du hittar dem inte i den här ordningen när du färdas från söder till norr. Ägna därför sommaren åt att motionera, även hjärnan, och skriv ner siffrorna på bilderna i den ordning du hittar detaljerna längs Kustlandsvägen Legdeå – Sikeå..



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Innan höststormarna sätter in - senast sista augusti 2005 - skickar du in den sifferkombination du fått fram när du skrivit ner bildernas siffror i den ordning de finns längs Kustlandsvägen, Legdeå – Sikeå.

Skicka in din lösning till:

LSI Sture Bäckström Brännstan 153 915 93 Robertsfors
eller mejla till: lsi@sikea.se.

Glöm inte att skriva namn och adress eller telnr i ditt brev.

PRISER? Ja, äran att vinna slår väl högst, men en liten överraskning till vinnaren vågar vi nog lova.